



Fullt liv i en välmående kommun

Den kommande reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet kommer att ändra strukturer och handlingsätt märkbart under den kommande kommunalvalsperioden. Kommunerna har den bästa kännedomen om vardagen och faktisk möjlighet att utveckla och garantera tjänster som främjar välfärden.

1. En välmående kommun främjar aktivt välmående

Kommunerna bör även i fortsättningen trovärdigt och aktivt främja kommuninvånarnas välfärd och delaktighet genom att främja tillgången till kultur-, trafik- och motionstjänster. Tjänsterna får inte bli oåtkomliga för kommuninvånarna genom digitaliseringen.

2. I en välmående kommun är förebyggande boende viktigt för såväl individen som samhället

Vi behöver mer hinderlösa och kvalitativa hem och boendeformer, dit det de facto är möjligt att föra tjänster när de behövs. Eftersom allt fler seniorer i framtiden kommer att bo ensamma, bör det också utvecklas boendeformer, där folk i olika åldrar kan bo tillsammans och hjälpa varandra. De som behöver det skall garanteras möjlighet till institutionsvård.

Vård-, omsorgs- och boendetjänsterna bör vara tillräckliga och det skall vara ekonomiskt möjligt att få tillgång till dem. Kommunerna bör stöda nya och mångsidiga boendeformer, såsom gemensamt boende och bostadshus med många generationer.

I en välmående kommun råder nolltolerans mot all slags dålig behandling. Kommunerna bör effektivisera uppföljningen och övervakningen av service- och vårdenheterna inom sitt område.

3. En välmående kommun beaktar också dem som digitaliseringen inte når

En välmående kommun beaktar seniorerna i den digitala utvecklingen och tryggar service för dem som inte har beredskap eller möjligheter att använda nättjänster.

Seniorerna bör erbjudas handledning i datateknik. Detta kräver såväl ekonomiska som personresurser. Frivilliga kan inte ensamma ansvara för handledning i nättjänster och de apparater som behövs.

4. En välmående kommun satsar på pensionärsverksamhet och att aktivera seniorerna

Kommunerna klarar inte av att ersätta pensionärsorganisationernas lokalorganisationers tiotusentals frivilligas stödinsatser. De utför ett utomordentligt viktigt arbete för att främja seniorernas mentala och fysiska hälsa och sociala välfärd samt för att eliminera ensamheten.

Kommunerna bör främja pensionärsföreningarnas verksamhetsförutsättningar. Kommunen bör smidigt och avgiftsfritt trygga de lokaler som behövs. Kommunens offentliga utrymmen bör öppnas för medborgarverksamhet.



5. En välmående kommun svarar för att pensionstagarnas behov av tjänster är de facto tillgängliga

Kommunerna bör fästa uppmärksamhet vid tillgången och tillgängligheten till hjälp och service. Närtjänsterna bör utvecklas så att man också svarar för behovet hos dem som bor på glesbygden och att de får den hjälp de behöver så nära som möjligt till ett skäligt pris.

Kommunerna får inte två sina händer från att erbjuda äldre kommuninvånare nödvändiga banktjänster, här kan de samarbeta med bankerna. Det borde i varje kommun finnas minst ett serviceställe, till exempel finansierat tillsammans med bankerna, där folk kan sköta sina penningaffärer.

I och med social- och hälsovårdsreformen flyttar ansvaret för vårdtjänsterna över till välfärdsområdena. Under denna stora förändring bör kommunerna sköta om att trygga en god vardag för seniorerna. Välfärden och delaktigheten främjas i kommunen genom goda infralösningar, tillräckliga kultur- och motionstjänster samt genom att skydda organisationernas verksamhetsförutsättningar. Avgifterna för social- och hälsovården får inte utgöra ett hinder för att använda tjänsterna.

I en välmående kommun följer man aktivt upp den äldre befolkningens välfärds- och hälsotillstånd, sköter om såväl mental som fysisk rehabilitering och tryggar en verklig tillgång och tillgänglighet till tjänsterna.

Kommunerna bör sköta om att närståendevårdarna orkar och att ersättningarna för dem och lediga dagar och andra stödformer är tillräckliga och ges vid rätt tid.

6. I en välmående kommun är pensionstagaren en aktiv aktör, som man lyssnar till

De åldrande pensionstagarna är en viktig resurs för kommunerna. De fungerar som frivilliga stödpersoner, sköter om sina åldrande föräldrar och barnbarn. De utgör en resurs för arbetslivet. Som konsument av kulturtjänster är de en ständigt ökande konsumentgrupp.

För att stärka seniorernas ställning krävs reell delaktighet i diskussioner, i påverkan och i beslutsfattande. De kommunala äldreråden främjar märkbart de äldre kommuninvånarnas välfärd. Äldrerådets verksamhetsförutsättningar bör tryggas. Det behövs nationella standarder för verksamhetsförutsättningarna, äldreråden bör vara företrädare i nämnderna på samma sätt som ungdomsfullmäktige.

Påverka och rösta i kommunalvalet 18.4.2021!

Förhandsröstning i hemlandet 7 – 13.4.2021

Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf är Finlands mest kända pensionärsorganisation (TNS Gallups undersökning Inför morgondagen 2019). Förbundet har cirka 70 000 medlemmar.

PCF lyfter aktivt upp missförhållanden och frågor som oroar pensionstagarna. PCFs mission – utöver intressebevakningen – är att erbjuda verksamhetsramar för de drygt 300 regionala föreningarna runt om i landet så att de pensionerade kan njuta fullt ut av sina år efter arbetslivet, att om möjligt leva den bästa tiden i sitt liv.

”Fullt liv i gott sällskap – PCF”